

Studiegroep Bijbelteksten



Wie zijn wij?

De studiegroep 'Bijbelteksten' houdt zich in de eerste plaats bezig met Bijbelteksten op postzegels. Deze zijn gecatalogiseerd in Bijbelteksten op Postzegels (2007) en Bijbelteksten op Postzegels Supplement (2012). De zegels zijn gerangschikt volgens de boeken in de Bijbel. De tekst werd weergegeven in de taal waarin de tekst op de zegel staat.

Daarbij werd aangegeven met welke Bijbelvertaling deze tekst overeenkomt of het meest correspondeert en tenslotte werd een Nederlandse vertaling van de tekst gegeven volgens de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004).

Uiteraard ontbreken land, jaar van uitgifte en Michelnummer niet.

Een enkele keer werd er een nadere uitwerking gegeven zoals bij de tekst van de Tien Geboden (Ex. 20: 1-17) en bij de in vele talen voorkomende tekst 'Eer aan God ...en vrede op aarde...' (Lc. 2:14).

In het supplement werd deze werkwijze gehandhaafd maar werd bij iedere zegel voor zover mogelijk een korte toelichting gegeven.

De studiegroep is nu bezig alle in de eerste uitgave opgenomen postzegels van een korte toelichting te voorzien.

Verder houden we natuurlijk de nieuw verschenen en te verschijnen zegels met daarop Bijbelteksten bij en nemen we deze in de catalogus op.

Plannen

Naast postzegels zijn er ook andere filatelistische elementen waarop Bijbelteksten kunnen voorkomen zoals stempels, postzegelboekjes en postwaardestukken. Ook deze gaan we proberen in kaart te brengen.

Omdat er geen (wereld)catalogi bestaan van deze interessante filatelistische elementen vormen de uitgaven van de Duitse Gabriel en het Amerikaanse COROS ons belangrijkste onderzoeksmateriaal.

Contact en samenwerking

De leden treffen elkaar meestal op de geplande bijeenkomsten van Gabriël in Nijkerk.

Daarnaast hebben we contact per e-mail.

Ook streven we naar een vruchtbare samenwerking met de studiegroepen 'Handschriften', 'Gebrandschilderd glas' en 'Byzantijnse motieven'. In Handschriften, gebrandschilderde ramen en op iconen komen nogal eens Bijbelteksten voor.

Doel

Uiteindelijk streven we naar de samenstelling van een soort handboek waarin bovengenoemde elementen samenkomen.

Het meest voor de hand liggend is een digitale vormgeving.

Nieuwe leden die daaraan bij willen dragen zijn van harte welkom.

Het zou bijzonder fijn zijn wanneer iemand met kennis van het Cyrillisch schrift de studiegroep komt versterken.

Veel voormalige Oostbloklanden geven namelijk zegels uit die betrekking hebben op het Orthodoxe christendom in talen die gebruik maken van Cyrillisch schrift.



Gabriël